

Centrumwandeling 'In het Land van De Pillecyn'

[Online aanvragen](#)

Filip De Pillecyn werd op 25 maart 1891 in Hamme geboren als de jongste uit een gezin van vier zonen. Al tijdens zijn middelbare studies ontpopt De Pillecyn zich al als veelbelovend schrijver. Eén van zijn meesterwerken 'Mensen achter de dijk' is een ode aan zijn geboortestreek en vormt de rode draad door de wandeling. Dertien tekstplaten uit het boek ondersteunen de wandeling.

Duur

2.00 u.

Bedrag

€ 50,00

Praktisch

- Startplaats: Tweebruggenplein

Contact

[Toerisme](#)

 **Gemeentehuis**
Markplein 1
9220 Hamme

 052 47 55 30

 toerisme@hamme.be

 Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

[Alle informatie](#)